



Thuiskomen

Peru was een echt thuiskomen, een verwelkoming van mijn volk... mens, dier plant en plek voelden zo vertrouwd ... herinneringsvelden werden geopend. Een magische dans me de prachtige natuur, in overgave en doorvoeling! Bewustwording en ervaren van de mannelijke energie (bergen) en de zachte vrouwelijke energie (Titicaca meer) en integratie van beiden...

Ontmoeting met Moeder Aarde in al haar aspecten, met al de elementen. Ontmoeting met een pure liefdevolle cultuur. De start van een nieuw begin in mij! Dank om de mogelijkheid van al deze ervaringen, voor altijd drager hiervan!

In Munay,

Martine Claeren